



## Alweer een maand voorbij....

Niet alleen vogels, vliegtuigen, vlinders, vleermuizen kunnen vliegen, de tijd ook. Het schooljaar is inmiddels een maand oud. We merken dat de kinderen alweer lekker in het ritme zitten, en wij ook.

We kijken nog even terug naar wat speciale momenten. Het werken in de nieuwe organisatie met twee groepen gaat goed. De kinderen zijn lekker bezig en onze nieuwe juf heeft het goed naar de zin.

Het Hallo Wereld feest was een groot succes. Met hulp van de ouderraad en de vakleerkrachten was het een wereldse ochtend vol spellen, kunst en lekkernijen. Het kunstwerk van de vakleerkrachten hangt mooi prominent in de centrale ruimte.



De ouderavond is goed bezocht. Vorig jaar is er al verteld hoe de kinderen gaan leren. Op 25 september ook wat ze gaan leren.

## Even met de neus vooruit.



De komende tijd staat er nog een aantal zaken te gebeuren. Op 3 oktober begint de kinderboekenweek. Het thema is vriendschap en “Kom erbij!” Dat betekent dat we van alles gaan leren, lezen, knutselen en ervaren over vriendschap. De onderbouw begint maandag al. Iedere onderbouwleerling mag zijn of haar lievelingsboek mee naar school nemen. Wat daarmee gebeurt? Het zal vast iets vriendschappelijks zijn.

De leerlingenraad wordt normaal gesproken aan het begin van het schooljaar herkozen. De huidige leerlingenraad komt in ieder geval nog één keer bij elkaar om lopende zaken af te ronden. Nog niet alle geveilde diensten zijn geleverd....

## Voor op de kalender:

17 oktober	Afsluiting kinderboekenweek 17.00- 19.00 uur
22 t/m 23 oktober	herfstvakantie
6 november	Met de bus naar feest 10 jaar Op Kop

Klassenspecifieke zaken gaan via de klassenmail.